

# Programma

12 oktober 2010



15.00 u. Ontvangst en inloop  
met koffie & thee

15.30 u. Opening  
J.D.W. Eerbeek, hoofdpredikant Ministerie van Justitie

15.40 u. Toelichting op het thema  
Stanley Groeneveld, auteur van het boek *Capone en King*  
Jan Eerbeek, hoofdpredikant Ministerie van Justitie  
Martin van Hemert, justitiepredikant PI Vught

16.00 u. Overhandiging van het boek aan gedetineerden  
Stanley Groeneveld, auteur van het boek *Capone en King*

16.10 u. Mogelijkheid tot vragen stellen

16.30 u. Afsluiting met borrel en hapjes

17.00 u. Einde bijeenkomst

**Capone en King**  
*Van delinquent tot idealist*  
Stanley Groeneveld & Max Verhart  
ISBN 978 90 8850 128 9 - 144 pagina's - € 13.90



Uitgeverij SWP – Postbus 257 – 1000 AG Amsterdam

[www.swpbook.com](http://www.swpbook.com)

**Boek Stanley Groeneveld, Max Verhart, Capone en King Van delinquent tot idealist**

Welkom door Hans Kluytmans

Mooi u allemaal te zien bij deze boekpresentatie Capone en King, van delinquent tot idealist, door Stanley Groeneveld en Max Verhart.

Een bijzonder welkom aan Stanley en Max, familie en vrienden, medewerkers van de inrichting.

Rob van der Poel en andere medewerkers van de uitgeverij SWP.

Fotograaf Gerard Monté die de prachtige foto maakte op de omslag.

Ik wil de inrichting heel hartelijk danken voor de ruimte die geboden is aan Stanley en Max om dit boek hier op deze bijzondere plaats waar Stanley 30 jaar geleden heeft vastgezeten, aan te bieden.

Ik vind het ook zelf bijzonder hier weer terug te zijn.

Ik ben hier mijn justitiepredikantschap begonnen op 1 november 31 jaar geleden.

Prachtig indrukwekkend boek dat Stanley straks zal aanbieden aan een aantal mensen uit deze gevangenis.

Stanley en ik kennen elkaar al zo'n 30 jaar. Jij was een jonge gedetineerde en ik een jonge dominee in HvB Den Bosch. Ik herinner me nog heel goed hoe ik jou bezocht in je cel, hoe je wasknijpers maakte (p51), tenminste: ik dacht dat je die maakte, maar nu lees ik in je boek dat je die knijpers kreeg van een medege-detineerde die de volle zakken bij anderen moest ophalen. Ik herinner me ook nog hoe je in de kerkdienst en de gespreksgroep kwam en hoe je daar heel positief meedeed.

Programma

Bibliotheek / nieuwbouw

Het programma van vanmiddag ziet er als volgt uit.

Ik zal straks eerst een paar woorden zeggen over je boek.

Daarna gaan ds. Martin van Hemert en ik jou interviewen.

Daarna komt er gitaarspel van Philip Kroonenberg.

Dan bied jij je boek aan, aan een van de bewoners van PI Vught.

Daarna komt ds. Martin van Hemert met een reactie op je boek van de gespreksgroep met gedetineerden waar jij vorige week geweest bent.

Daarna ga jij met hen in gesprek.

Dan volgt er weer gitaarspel van Philip.

Je boek heb ik met grote interesse en soms ook diepe ontroering gelezen. Een paar korte lijnen die ik bij het lezen heb opgetekend:

1. Je geeft heel duidelijk aan hoe vast je kunt zitten in - ik citeer: 'een kluwen van gebeurtenissen, (...) in politiecellen, voor rechters, in gevangenissen en in afkickcentra. Een draaimolen waar je niet uit kon.'

Heel scherp - en ik denk ook heel herkenbaar - beschrijf je ook de geestelijke verslaving die je in de greep kan houden. Dat betekent dat criminaliteit vaak diepere oorzaken heeft die we ook moeten aanpakken om mensen weer perspectief te geven op een nieuwe levensweg.

2. In de tweede plaats zie je Capone en Martin Luther King, in jouzelf met elkaar strijden. Bijzonder is dat je laat zien dat je een ideaal dat groter is dan jezelf kan helpen om uit de zuigkracht van de criminaliteit te komen. Je moet het zelf doen, maar je kunt je ook spiegelen



aan wat anderen doen. Je was gefascineerd door de vastberadenheid van Martin Luther King. De film 'I have a dream' die jij zag in mijn gespreksgroep in het huis van bewaring in 's - Hertogenbosch. King werd voor jou zo'n voorbeeld. Z'n vastberadenheid. En ook Nikky Cruz, de niets en niemand ontziende bendeleider die christen werd en zijn bestaan een radicale nieuwe wending gaf.

Het gaat om de worsteling tussen goed en kwaad. De Capone in jou was sterk. Langzaam zie je King in de loop van jouw leven groeien. En wat je dan ziet: dat als het goede steeds meer de overhand krijgt, het kwade steeds minder kansen krijgt.

3. Je laat zien hoe de binnenkant van je leven nodig is om tot herstel van je leven te komen. Als het niet diep uit jezelf komt, dan lukt het niet. Heel duidelijk komt dat in heel jouw boek tot uitdrukking. En dat doet mij als dominee natuurlijk deugd. Bijvoorbeeld in het citaat: 'Bidden - kaarsjes branden - jatten - gebruiken - aanmelden - weglopen.' (p 64)

4. Stanley, ik denk dat jouw boek heel belangrijk is om de motivatie van gedetineerden voor een nieuw leven te versterken. Veel gedetineerden hebben een kwetsbare motivatie. Nu eens willen ze de criminaliteit achter zich laten en dan weer lukt het ze niet en glijden ze weg. Dat kan een wanhopig gevoel geven over jezelf en je eigen leven. Jij levert, Stanley, een heel belangrijke bijdrage om mensen die in net zo'n levenssituatie zitten als jij zat, te motiveren om vol te houden. (uiteraard op het rechte pad). Je laat zien waarop zij, maar ook hun begeleiders, moeten inzetten. En verder ben je zelf het levende bewijs dat het kan. Een rolmodel, wordt ook wel gezegd. Je laat aan mensen zien dat ze de hoop op een beter bestaan niet hoeven verliezen. Anders gezegd: dat ze de hoop op een beter bestaan toe kunnen laten en eraan kunnen werken.

5. 'Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.' Dat is een kerntekst die je vond bij King, geciteerd uit de bijbel. Ik heb het nog even precies opgezocht: hij komt uit Mattheus 10 : 16. Het is een woord van Jezus bij de uitzending van de apostelen.

In de negativiteit waarop jij gefocust was overheerste de taaiheid van de slang. Voor je eigen gevoelens, de zachtheid van de duif, had je je altijd afgesloten. Focussen dus, een term uit de sport. Niet op het negatieve, maar op het positieve, en daarbij aandacht voor de binnenkant.

4. Stanley, ik vind je een kanjer. Ik heb je 30 jaar in je strijd en je ontwikkeling gevolgd. En ik heb gezien wat in dit boek te lezen is: hoe je geknokt hebt om een nieuw leven zonder criminaliteit op te bouwen.

Daarom bij een roos als teken van de liefde waar het om gaat in het leven en als een herinnering aan deze dag.

5. Je gaat met je boek de gevangenis in. En dat is heel goed. Je bent voor jonge gedetineerden een rolmodel. Je laat zien dat er een kracht is in jezelf en buiten jezelf om een nieuw leven op te bouwen.

Ik wens je heel veel succes met het project dat je ontwikkeld hebt.

1. Waarom heb je het boek geschreven?

2. Je beschrijft je criminele carrière als een kluwen van gebeurtenissen: 'in politiecellen, voor rechters, in gevangenissen en in afkickcentra. Een draaimolen waar je niet uit kon.'

Geestelijke verslaving.

Een luxe leven en een leeg gevoel. Hoe begint dat?

*geen zin meer in school  
spanningen thuis*

3. Wat had jou in die tijd op school kunnen helpen om het niet zover te laten komen?

*vertrouwenspersoon – leraar op school*

4. De omslag diep in jezelf – wat heeft die omslag in gang gezet?

*King – slang en de duif*

5. Wie is belangrijk in jouw ontwikkeling geweest?

*bondscoach Tae Kwondo*

6. Welke plaats had de sport?

*de meeste weerstand; leren incasseren*

7. Je gaat met je boek op tournee langs gevangenissen. Wat heb je daar te zeggen?

*inlevingsvermogen  
leren incasseren; vastberadenheid  
de meeste weerstand  
voorbeeld – dat ben ik nu  
ouders – hun geschiedenis – hun wereld.  
in wezen wil iedere gedetineerde gelukkig zijn  
karaktervorming  
negatieve energie → positieve energie*

8. Je wilt een project starten, Project 13. Wat houdt dat project in? Waarom is dat project zo belangrijk voor jou?